

ONTMOETINGS DAG

Zaterdag 10 juni 2017, Marcuskerk te Utrecht

Thema:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.



STUDIEGIDS

Hersteld Apostolische Zendingkerk
in Nederland

Wilhelminastraat 21
2011 VJ HAARLEM

www.ontmoetingsdag.org

Inhoudsopgave

Blz. 2 Inhoudsopgave

Blz. 3 Programma Ontmoetingsdag

Blz. 4 Inleiding ontmoetingsdag

Blz. 5 Zie Ik sta aan de deur en Ik klop

Blz. 9 De brief aan Laodicéa

Blz. 17 Gemeentes in Nederland

PROGRAMMA
Ontmoetingsdag d.d. 10 juni 2017

- 9.00 uur** Registratie en ontvangst met koffie
- 9.50 uur** Inleidende koorzang: Elk uur, elk ogenblik : 1 - 4
Achter Hem aan : 1 - 3
- 10.00 uur** Opening
- Samenzang: Psalm 37: 2, 9, 15 (op de wijs van 'Ik bouw op U')**
- Openingsgebed**
- Lezen:** **Oude Testament: Hooglied 4 : 16 – 5 : 8**
Epistel: Openb. 3 : 14 - 22
Evangelie: Matth. 7 : 1 - 12
- Samenzang: Gez. 98 : 1**
- 10.20 uur** Inleiding
- 10.45 uur** Gespreksronde
- 11.45 uur** Afsluiting ochtendprogramma met samenzang
Koorzang: Schepper en Koning 1, 2, 4
Samenzang: Gez. 291 : 1, 3, 9
- 12.00 uur** Lunchpauze en gelegenheid tot ontmoeting
- 13.00 uur** Koorzang Pinksterlied : 2, 3
Samenzang Gez. 231 : 1 - 3
- 13.15 uur** Gespreksronde
- 14.15 uur** Koffie / thee pauze
- 14.30 uur** Bespreking van de resultaten
- 15.00 uur** Samenzang: Gez. 112 : 1 - 3
- Bidstond**
- Samenzang: Gez. 198 : 4**
Koorzang: Zingt met vreugde : 1, 2
- Dankgebed**
- Samenzang: BN 34 : 1, 7**
- 15.30 uur** Zegen
Gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting / Koffie, thee en vertrek

Vijftiende

ONTMOETINGS DAG

**voor allen die behoren tot de
ene algemene christelijke kerk**

op

D.V. zaterdag

10 juni 2017

in de Marcuskerk

te Utrecht

over het thema:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Tekst van de inleiding

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Ontmoetingsdag zestien.

Volgens het woordenboek is een ontmoeting 'het samenkomen om tot wederzijds begrip te geraken'. Bij uitstek geeft deze omschrijving weer wat de bedoeling is van alweer de zestienste ontmoetingsdag voor christenen van diverse signatuur. Heeft de Heiland niet gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijke gebed in Jh.17 'opdat zij allen één zijn' Jh.17:21a? Het is de eenheid van de christenen die we willen nastreven in denken, spreken en handelen.

Het geschenk van het gebed.

Lc. 11: 1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Onze Vader Gebed en in het bijzonder het ons door Jezus geleerde Onze Vader verbindt ons, als leden van die Una Sancta de ene kerk van Christus, met elkaar.

Want, als wij bidden, bidden wij dan niet allemaal tot dezelfde Vader? Als wij bidden zoals Christus het ons geleerd heeft, bidden wij dan niet allemaal in Zijn Naam? Is het niet dezelfde Geest Die ons helpt en waarover en waarvan geschreven staat: *Rm.8: 26,27 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.* In en door het gebed kunnen wij er toch altijd, overal, voor iedereen zijn!

Hoe zullen wij staande kunnen blijven, hoe zullen wij voort kunnen gaan als wij niet danken, bidden en smeken? Jezus leert ons toch: Jh. 15: 5 zonder Mij kunt gij niets doen.

In het gebed ligt de kracht van het leven met God en is de adem van het geloof, de hartslag van ons geloofsleven. In het natuurlijke kan men niet zonder adem leven, als het hart stopt overlijdt men. Waar geen gebed is zal het geloof wegwijnen, mogelijk afsterven. Als man en vrouw niet meer, of te weinig, met elkaar spreken dan vervreemd men van elkaar; hetzelfde kan gebeuren tussen de mens en zijn God. Want in/door het gebed komt een verbinding tot stand, 't gebed stijgt naar boven, het erbarmen God daalt neer. Bidden is geen kwestie van kracht: het is een kwestie van dit willen, ervoor kiezen, er naar verlangen. Een innerlijke behoefte en verlangen om steeds weer tot Hem te kunnen/mogen gaan en in (het) gebed bij Hem te mogen zijn. Het gebed is toch Jezus toelaten tot/in ons hart zodat Jezus ons kan schenken wat wij nodig hebben en is absoluut nodig/noodzakelijk om de liefdesband met God te onderhouden en te verstevigen. Leven in het gebed. Want was het niet Daniël waarvan geschreven staat: *Dn. 6:10 en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen* en was het niet David waarvan wij lezen: *Ps. 55:18 Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen.*

Het gebed, het volharden in het bidden en smeken is een bewijs van een levend geloof, het is de Heer aangenaam/lieflijk en zowel de profeet Jéremia als Jezus verbindt er mooie beloftes aan: *Jr. 29: 12, 13 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Mt.7: 7,8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u*

zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. De Heer zou en zal de kloppende opendoen. Het thema van deze dag is: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Hier is het dus anders, het is de Heer Die kloppende is!

Laodicéa.

De uitnodiging 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop' vinden wij in Opb.3:14-22, de brief aan de gemeente te Laodicéa. De naam Laodicéa betekent volksregering en volksgericht. Volksregering, eigenlijk het oordeel van het volk, dat als wet geldt. Volksgericht, zowel in de betekenis van een gericht door het volk, als van een gericht aan het volk te voltrekken. Herkennen wij in de betekenissen van de naam Laodicéa (volksregering en volksgericht) niet haarscherp de aanduiding van de eindtijd waarin wij leven? Is deze tijd niet zoals in de dagen van Noach en Lot (Lc. 17: 26-29)? Leven wij niet temidden van een krom, ontaard en verdraaid, verkeerd geslacht (Flp. 2:15)? Zijn niet velen meer liefhebbers van zichzelf dan liefhebbers van God (2 Tm. 3:2,4)?

Een gedeelte van deze brief luidt: 'Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen ding gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt' Opb. 3:17. Deze gemeente zag dus niet de ware geestelijke staat waarin zij verkeerde en werd door de Heer der Kerk, Jezus Christus, aangespoord, ijverig te zijn en zich te bekeren! Aan de gemeente van Laodicéa ontbrak dus iets en zij werd door de Heer der Kerk aangespoord, zich te beijveren het ontbrekende terug te ontvangen. De Heer wilde dat de geestelijke lauwheid bij haar zou verdwijnen.

Het gaat hier over een Laodicese geestesgesteldheid in deze eindtijd, waar iedereen tegen te strijden heeft. Een geestesgesteldheid van zelfgenoegzaamheid; zéér tevreden zijn met zichzelf; ik mis toch niets; ik ben toch rijk, ik heb géén ding gebrek. Hiermee gepaard gaat dan een gebrek aan zelfkritiek; een gebrek aan toetsing van zichzelf aan Gods Woord met als gevolg valse gerustheid. Zulke toestanden doen de Heer buiten staan, buiten de gemeente, buiten ons eigen hart. En nochtans is Zijn liefde onveranderlijk tot ons. En dan klopt Hij, en wil worden opengedaan, want Hij moet als Enige en Eerste in ons hart wonen.

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop.

Opb. 3: 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Christus spreekt in *Jh. 10: 9a Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.* Christus is de toegang tot het eeuwige leven, zonder Hem, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, kunnen wij niets. De Heer klopt aan de deur van ons hart en wij hoeven slechts open te doen. Als het goed is staat die deur wagenwijd open voor de Heer en is Hij in ons leven de Weg waarop wij gaan in Zijn Waarheid en is Hij ons Leven. Want wie in Hem geloofd leeft in eeuwigheid.

Om het kloppen van Jezus op te merken; om de stem van Christus te kunnen horen dienen wij ons op Hem te richten in een luisterhouding. Om te kunnen horen dienen wij te luisteren; stil en stille zijn om het kloppen op te merken. (Her)kent U het kloppen van de Heer bij U? Merkt U het kloppen van Jezus bij u op, want er wordt ook door anderen dan Jezus aan de deur van ons hart geklopt. Ook de wereld klopt aan de deur van ons hart en

biedt ons de liefde tot de wereld aan. Dit gaat voor die het wil, kan en durft te zien in tegenstelling met het tedere kloppen en uitnodigen van Jezus wél met druk, drukte, geweld, kracht. Dagelijks worden wij overvoerd met uitnodigingen; dit moet, dat moet. Door de snelle media krijgen we de hele wereld in het groot en in het klein op ons bord en wordt dagelijks op honderden, sommige onderzoeken spreken zelfs van duizenden, velerlei en verschillende manieren aan de deur van ons hart geklopt.

Maakt het ons murw? Slokt het onze tijd, aandacht én ons geestelijk leven op?

De wereldgeest wil zó in ons hart binnendringen zodat ons hart vervuld raakt met liefde tot de wereld. Heb de wereld en alles wat in de wereld is niet lief. Wij kunnen geen twee dingen doen: God liefhebben en de wereld vasthouden, geloofsovertuiging schept een afstand tot de wereld. *Mt. 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Jk. 4:4 weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.*

Hoe herken ik het kloppen van de Heer tussen alles en allen die aankloppen aan de deur van mijn hart? In de stilte ligt de kracht van het leven met God! *Js. 30:15 in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.* Sla acht als de Heer aan uw hart klopt, wees stil om te luisteren en doe open want de Heer wil bij ons wonen. Aan het opendoen is een grote belofte verbonden nl.: 'indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij'.

Jezus staat voor de deur van ons hart en klopt bij ons aan en nodigt uit om aan te nemen wat Hij wil schenken. Indien we naar Zijn stem horen en Hem opendoen, zal Hij tot ons inkomen en avondmaal houden met ons en wij met Hem.

Als wij naar Zijn stem luisteren, en de deur van ons hart openen, zal Hij in dit zevende tijdvak, de eindtijd, tot ons inkomen, om Zelf met ons Heilig Avondmaal te houden, dat wil zeggen: ons te brengen tot een hogere, innigere gemeenschap met Hem.

Want de drinkbeker die wij drinken en het brood dat wij breken is een gemeenschap met het Bloed en het Lichaam van Christus ([1Kor. 10:16](#)) en zo vaak als we dit brood eten en deze drinkbeker drinken verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt ([1Kor. 11:26](#)). Maar de Heer wil ons ook voeren in de hemelse bruiloftszaal om daar de bruiloft van het Lam te kunnen vieren. Zulk een vooruitzicht moet wel aanmoedigen, om de Heer met hart en ziel te dienen, zulk een liefde kan toch niet anders dan tot wederliefde bewegen.

Doe Mij open.

Het is de stem v.d. kloppende Christus Die ons opzoekt, opwekt en toeroept: *Hl.5:2 de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open.* Jezus, onze Heiland komt, dit ogenblik, met een heel persoonlijke vraag, heel direct tot ons, tot u, tot mij. Aan elk van ons persoonlijk wordt deze vraag gesteld. Christus dringt Zich zeker niet op en komt niet met kracht of geweld. Christus handelt met geduld, Hij komt met en in liefde. Teder, lieflijk, uitnodigend komt de Bruidegom persoonlijk tot u, mij, ons. Jezus nodigt uit! Als Jezus vraagt om open te doen en binnengelaten te worden kunt u dat zelf, vrijwillig beslissen. Iedereen bij wie Jezus om toegang vraagt is vrij, kan zelf beslissen om Jezus toe/binnen te laten of niet. Laten wij de Heer kloppen aan de deur van het hart of openen wij de deur van ons hart om in dankbaarheid datgene te ontvangen wat de Heer wil schenken?

Hoop.

Laten wij vooral de hoop die ons gegeven is niet uit het oog verliezen. Ons verlangen, ons uitzien naar die grote dag, alleen dat al is een groot geschenk aan u en mij. Dat wij in die hoop voorwaarts mogen gaan. Als wij het ook alleen van Hem blijven verwachten en ons hart openen op het geklop van onze Heer en Heiland, dan gaat er een deur open die ongekend veel zegen biedt.

Broeders en zusters, die grote dag, de komst van de Heer is zéér nabij, de tijd is korter dan kort. Laten wij vandaag onderzoeken waarvoor Christus waarschuwt; ziet wat ontbreekt, en wat Hij in deze tijd belooft terug te geven, als Zijn raad wordt gevolgd. De Heer wil zoveel méér schenken. Bij dat onderzoek dienen we nooit uit het oog te verliezen dat de brief aan de Laodicezen, die zeer scherp de misstanden veroordeelt, de uitnemende liefde van Christus ten volle laat schijnen in Zijn kloppen bij ons om binnengelaten te worden en met Hem in gemeenschap te treden. Laten we met elkaar in liefde optrekken, spreken over wat de Heer nog wil geven, elkaar inspireren en naar elkaar luisteren. Waartoe worden wij uitgenodigd? Wat biedt de Heer tot uitredding aan? Wat wil Christus in deze tijd nog schenken? Welke betekenis heeft deze uitnodiging voor mij en hoe krijg ik deel aan Zijn belofte? Enkele van de vragen die aan de orde komen.

Vanmorgen zijn wij begonnen met het lezen van de bede uit het boek Hooglied:
Hl.4:16 O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame en de verhoring van deze bede
Hl.5:1 Ik ben in Mijn hof gekomen. Dat Christus ons vandaag Zijn aanwezigheid moge laten ondervinden en dat dit ons, hoofd voor hoofd en hart voor hart, moge versterken en bemoedigen. Dat het een dag van, vernieuwde, hoop mag zijn. Ik dank u voor uw aandacht.

Utrecht, 10 juni 2017
J.L.M. Straetemans.

(een uitgebreide uitleg over wat de Heer geopenbaard heeft over de geestelijke toestand van de gemeente in de eindtijd vindt u in de map)

DE BRIEF AAN LAODICÉA (Openb. 3:14-22).

Wat heeft de Heer geopenbaard over de geestelijke toestand van de gemeente in de eindtijd?

INLEIDING.

Het zevende tijdvak begint met het herstel van de vrede in Europa in 1815 en eindigt bij de wederkomst van de Heer en het begin van het Rijk der heerlijkheid.

Dit tijdvak gaat dus over de negentiende, twintigste en huidige eeuw met alle maatschappelijke en godsdienstige vraagstukken en beroeringen, met alle uitingen van geloof, ongeloof en bijgeloof, met alle oorlogen en vooral het streven naar vrijheid, blijheid (het alles moet kunnen) en het daarmee gepaard gaande verval van de christelijke godsdienst.

De gemeente Laodicéa wordt ook in [Kol. 2:1](#) en [Kol. 4:13,16](#) vermeld.

De stad Laodicéa, vroeger ook bekend als Diospolis (Godsstad), de zevende van de gemeenten in Klein-Azië (het huidige Turkije) wordt ons beschreven als een grote, rijke en beroemde stad. De stad was gesticht door Antiochus 2^{de} van Syrië, die regeerde van 261 – 247 voor Christus. Hij noemde de stad naar de naam van zijn vrouw, Laodike. Door de vruchtbare omgeving en de industrie was de stad tot grote bloei gekomen. Ze was o.a. rijk door de bloeiende handel in fijne zwarte wollen stoffen. In de nabijheid van de stad was een tempel aan de godheid MEN (maangod) gewijd. Bij die tempel was een markt waar men behalve deze wollen stoffen ook geneesmiddelen te koop aanbood, in het bijzonder voor de ogen en de oren. Deze medicijnen werden in deze tempel bereid. Vlak bij de stad waren hete waterbronnen genaamd Hiërapolis. Het water van deze bronnen stroomde over de klippen naar de stad. Tegen de tijd dat het water de stad bereikte was het lauw. Dit water was ondrinkbaar. De stad Laodicéa zelf is in 1402 volledig door een aardbeving verwoest.

De naam Laodicéa betekent volksregering en volksgericht. Volgens de Bijbel drukt een naam het wezen uit. Wij zien dat in 1 Sam. 25:25 *Nabal; want gelijk zijn naam is, alzo is hij; zijn naam is Nabal, en dwaasheid is bij hem*; de naam Nabal betekent dwaas; de naam drukt dus zijn wezen uit. Volksregering betekent eigenlijk: het oordeel van het volk, dat als wet geldt. Volksgericht, betekent zowel een gericht dóór het volk, als van een gericht aan het volk te voltrekken. Beide zullen gebeuren. In de naam Laodicéa en in het lot van de stad (verwoest door een aardbeving) ligt de toestand en het einde van de gemeente van het zevende (laatste) tijdvak verborgen. Het is een afspiegeling van de toekomst, die aan de Laodicese gemeente van het zevende tijdvak in de antichristelijke aardbevingen (hiermee wordt bedoeld een omkering van zaken) en volksberoeringen voorspeld wordt.

De tijd waarin wij leven kenmerkt zich door het streven naar ongebreidelde, vaak schaamteloze, vrijheid, het zélf voor het zeggen willen hebben, alles (het leven) zélf willen plannen en invullen onafhankelijk van de Heer en Zijn geboden en inzettingen.

Om te kunnen begrijpen hoe en waar dit is begonnen dienen wij terug te gaan naar de Franse revolutie van 1789. Tot die tijd, dus vóór de Franse revolutie waren de koningshuizen soeverein, dit betekent dat ze onafhankelijk en oppermachtig waren. De koningen waren aan de macht en waren daadwerkelijk de baas. Ná de Franse revolutie is dit veranderd. De koningshuizen zijn toen geleidelijk constitutioneel geworden, dit

betekent dat ze afhankelijk zijn (volgens de grondwet) en eigenlijk geen echte macht meer hebben. Omdat de absolute macht van de koningshuizen verdween betekende dit automatisch het ontstaan van een volksregering waardoor als gevolg hiervan de weg geëffend werd tot godsdienstvrijheid wat weer tot godsdienstloosheid leidt.

Als we als voorbeeld Nederland nemen: de macht van Koning Willem-Alexander is slechts zéér beperkt. In ons land heeft de eerste en tweede kamer (de gekozen volksregering) de daadwerkelijke macht. We zien tevens dat ten gevolge hiervan de gekozen volksregering (zéker de VVD en D66) pleit voor (godsdienst) vrijheid wat in ons land geleid heeft tot een grote godsdienstloosheid en een steeds verder afraken van de levende God.

Uit deze drang naar vrijheid (begonnen ná de Franse revolutie) zijn twee grote negatieve zaken voortgekomen:

1. de scheiding tussen Kerk en staat; dit had tot gevolg dat de staat de zorg voor het onderwijs op zich nam en, om niemand in zijn godsdienstige overtuiging te kwetsen, godsdienstloze of neutrale scholen werden opgericht. Vanuit Bijbels standpunt is een godsdienstloze school echter een ongodsdienstige of antichristelijke school ([1Joh. 2:22,23](#)), waar men logisch tot materialisme (hedonisme) en pantheïsme (alles is God) moet vervallen, zoals ze dan ook, helaas, kweekplaatsen worden van onreine geesten.
2. de godsdienstvrijheid was tevens de oorzaak van zéér veel scheuringen binnen veel kerkgenootschappen. Helaas zien we dat deze scheuringen zich voortzetten. Zo wordt de gescheurde Kerk uiteindelijk een gemakkelijke prooi van het antichristendom.

HET LICHT OF HET GEESTELIJK LEVEN VAN DE GEMEENTE IN DE EINDTIJD.

We zullen nu in de zevende kandelaar (het licht of geestelijk leven van de gemeente) het oordeel van de Zoon van God vinden over de geestelijke toestand van de gemeente van onze tijd. Het betreft de zevende kandelaar, we spreken dus over het licht of het geestelijk leven van de gemeente in het zevende (laatste) tijdvak.

Héél duidelijk is dat, als wij spreken over waarschuwingen tot de Christenheid ook wij hiertoe behoren. Wie van ons zonder zonde is werpe het eerst de steen! Wij oordelen niet, wij getuigen slechts. De sleutel tot alle theologie en zelfkennis is, dat niemand rechtvaardig is, ook niet één. *'Er is niemand, die verstandig is, die God ernstig zoekt. Allen zijn we afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden. Maar door het geloof in Jezus Christus, de Rechtvaardige, is Gods gerechtigheid openbaar geworden en over ons uitgestort'* (Rom.3: 9-26). Wij voelen ons solidair en verbonden door het vergoten bloed van de Man van smarten en de kruisverdienste van Jezus Christus met de gehele Christenheid. Daarom betrekken we elk Schriftwoord zéker ook op onszelf. Ook wij erkennen en belijden schuld aan de grote verscheurdheid en het diepe verval in en van de Kerk van Jezus Christus. Wij hebben het niet kunnen voorkomen!

DE BRIEF AAN LAODICÉA.

Openb. 3: 14 – 22.

14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

INLEIDING Vs.14.

vs. 14. Schrijf aan de engel (de gehele geestelijkheid, de opziensers) van de gemeente te Laodicéa, of de christenheid van het zevende tijdvak: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods.

Deze brief begint met een plechtige aanduiding met Wie wij van doen hebben. Jezus noemt zich:

1. de Amen. Amen betekent: het zal geschieden. In de grondtekst in [Jes. 65:16](#) noemt de Heer zichzelf: de God Amen (waarlijk, echt) of de God, die woord houdt. De Heer begint deze laatste brief dus met de verzekering dat Hij ook in deze laatste dagen Zijn woord zal houden. De Heer zal uitvoeren al wat Hij ons voorzegt heeft, zowel in het vervullen van Zijn beloftes als in het uitvoeren van Zijn oordelen.

2. de trouwe en waarachtige Getuige. Christus kon van zichzelf zeggen dat Zijn getuigenis waarachtig is ([Joh. 8:14](#)). Het getuigenis van de Heer t.a.v. de geschiedenis van Zijn Kerk, zoals beschreven in de Openbaring is waarachtig gebleken. Tot op de dag van vandaag is alles vervuld.

3. het Begin der Schepping Gods. De betekenis van het woord in de grondtekst wijst op een oorzakelijk begin. Dit vinden we in [Joh. 1:1-3](#). *'In de beginne was het Woord (Christus), en het Woord was bij God, en het Woord was God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding, dat gemaakt is'* (zie ook Kol.1: 15,16). Christus noemt zich hier het begin van de Schepping Gods, omdat Hij voor dit tijdvak het einde van het tegenwoordige bestel zal aanwijzen, maar daarna ook het begin van Zijn nieuwe schepping in het Rijk der heerlijkheid.

WAARSCHUWING & VERMANING Vs. 15,16 en 17.

Als volgt spreekt Christus Zijn oordeel uit over de christelijke gemeente van onze tijd:

vs. 15. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

Deze woorden van Christus zijn niet gericht tot onverschillige christenen die nog niet gekomen zijn tot een beslist geloof, maar de mammon en God, de wereld en Christus, tegelijk willen dienen en zo tussen hemel en hel blijven zweven. Deze opvatting is niet

vreemd; want, onverschillige christenen beschouwen zich niet als geestelijk rijk, gelukkig en ziend. Ze bekommeren zich niet om hun geestelijke toestand en denken zelfs niet eens aan dergelijke zaken.

Het oordeel in vs. 15-17 door de Heer uitgesproken geldt dus niet de onverschilligen maar de gelovigen in de christelijke Kerk van de zevende tijd. De Heer richt deze brief aan de echte christenen van onze tijd. De grondtoon van dit oordeel (*Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!*) van de Heer is, dat de gelovige christenen van onze tijd weliswaar niet tegen Christus (koud) zijn, maar ook niet van ganser harte voor Hem (heet), en dus in een tussentoestand verkeren (lauw), waarin ze zich beschouwen als geestelijk rijk, gelukkig en ziend (vs. 15-17), en toch ontbreekt hun iets dat Christus in deze laatste tijd aanbiedt (vs. 18-20).

Het gaat hier over een Laodicese geestesgesteldheid in deze eindtijd, waar **iedereen** tegen te strijden heeft. Een geestesgesteldheid van zelfgenoegzaamheid; zéér tevreden zijn met zichzelf; ik mis toch niets; ik ben toch rijk, ik heb géén ding gebrek. Hiermee gepaard gaat dan een gebrek aan zelfkritiek; een gebrek aan toetsing van zichzelf aan Gods Woord met als gevolg valse gerustheid.

vs. 16. Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Deze woorden van Christus tonen aan dat de gemeente in een zeer bedenkelijke toestand verkeert en dat alle pogingen tot haar herstel (misschien) wel vergeefs zullen zijn. De mond is het beeld van de verdedigers van iemands leer. De mond van de Heer zijn dus Zijn getuigen. Christus uit hier deze sterke vermaning opdat ons niet zal overkomen wat in de gelijkenis staat van de wijze en dwaze maagden (Mat.25: 1-13) waar voor hen die niet gereed waren de deur werd gesloten en op de vraag: Heer, heer, doe ons open! het antwoord klinkt: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. De grondtoon van de klagende uitroep van de Heer, vs. 15: '*Och, of gij koud waart of heet!*' is dat de gescheurde Kerk zich op een afglijdende weg bevindt. Kunnen of durven wij nog te verwachten dat de vele antichristelijke leringen binnen de kerkmuren nog een halt toegeroepen kunnen worden en dat het zuivere evangelie van Jezus Christus weer ingang zal vinden en er binnen de kerken plaats zal zijn voor de eenheid van het geloof in de Zoon van God? Vervolgens geeft de Heer de reden van Zijn uitspraak op.

vs. 17. Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

Zó is dus de geestelijke toestand van de gescheurde christelijke kerken van onze tijd. Het lichaam van Christus ver/gescheurd!

Iedere kerk meent in de rechte, in de volle bedeling van Christus te staan. Maar waar nog zoveel verschillen, afscheidingen, tegenstellingen en verdeeldheid bestaat is dit onmogelijk.

Acht niet iedere kerk, iedere denominatie zich rijk? Aangezien dit echter volgens de Heer der Kerk niet zo is, nodigt de Heer de gelovige uit te gaan onderzoeken waarin en waaruit de armoede, de blindheid en naaktheid bestaat en geeft de volgende raad:

RAADGEVING Vs. 18 en 19.

vs. 18. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij bekleed moogt worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Als we de raadgeving van de Heer serieus nemen dan zullen we moeten onderzoeken waarin de armoede, de naaktheid en de blindheid bestaat.

Dit onderzoek zal het beste geschieden als we de huidige toestand van de Kerk vergelijken met haar oorspronkelijke toestand in het eerste tijdvak.

We zullen zien dat de Kerk toen anders was ingericht dan nu. De vroege Kerk van Christus bezat ambten, gaven en sacramenten haar geschonken door de Heer die haar nu ontbreken.

Toch wil de Heer Zijn Kerk in onze tijd dat meerdere teruggeven, zodat de armoede tot rijkdom wordt en de naaktheid tot bekleeding.

Bij Zijn wederkomst wil de Heer Zijn Kerk terugvinden zoals Hij haar had gesticht. Als we willen weten hoe de Kerk, hoe de gemeente daartoe behoort te zijn, dienen we de brief aan de gemeente te Éfeze te lezen, het voorbeeld van de gemeente. Deze eerste gemeente is onze standaard en maatstaf hoe een christelijke gemeente zich naar het voorschrift, eisen en instellingen van Jezus moet gedragen.

De eerste gemeente was vol verlangen om niet alleen joden en heidenen tot Christus te brengen, maar ook om als een prachtig getooide bruid de Heer tegemoet te gaan (2 Kor.11: 2) en daartoe was ze ingericht en toegerust met ambten, gaven en sacramenten.

We zien al meteen een groot verschil tussen de eerste en tegenwoordige Kerk, namelijk het gemis en/of het ontbreken van de zevenvoudige gaven van de Heilige Geest.

Van deze gaven van de Heilige Geest lezen we in [1Kor. 12:1-13](#), [1Kor. 12:27-30](#) en verder 1Kor. 14 dat ze volstrekt niet als buitengewoon werden beschouwd in de toenmalige gemeenten, maar als zeer gewoon, als iets dat zo hoorde en onafscheidelijk was van het christen zijn. Nergens vinden we in de nieuwtestamentische Schriften dat deze gaven alleen voor de eerste tijd aan en voor de Kerk gegeven waren en later daaruit moesten verdwijnen; integendeel, we vinden ze steeds beschreven als een erfgoed van de Heer, dat in de Kerk moest blijven.

Paulus schrijft niet voor niets aan de gemeente te Thessalonika ([1Thes. 5:19,20](#)): *Blust de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet.*

Hetzelfde geldt voor de vier ambten, waardoor Christus in Zijn gemeente werkzaam was, het apostel-, profeten-, evangelisten- en herderambt, zoals die in de christenkerk van de eerste eeuw aanwezig en werkzaam waren, zoals Paulus ons in [Efe. 4:11-13](#) vermeldt.

Ook zien we in de eerste gemeente de uitspraak van Johannes de Doper betreffende Christus in vervulling gaan: ([Mat. 3:11](#) en [Luk. 3:16](#)): *'Ik doop u wel met water, maar, die na mij komt en sterker is dan ik, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen.'* Dit wijst op de doop met de Heilige Geest. Er was dus sprake van een doop met water én een doop met vuur. Zie hierover Hebr. 6:2 *de leer der dopen*.

De vraag is of we deze toerusting van de gemeente, noodzakelijk om onze taak uit te kunnen voeren en om het einddoel te bereiken, wel kunnen missen?

Belangrijker nog is de vraag of de Heer ze in ons wil missen?!

In de gemeente te Laodicéa wilde de Heer ze in ieder geval niet missen, maar biedt ze weer aan.

Hoe was de toestand van de gemeente te Laodicéa, toen de Heer dit aan haar liet schrijven?

Paulus klaagde al (2Tim. 1:15) aan zijn leerling Timótheüs: *'Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben.'* Daartoe behoorde dus ook de gemeente van Laodicéa.

Het gevolg van die afwending was een verbazende achteruitgang tijdens een kwart eeuw. Ook zij had apostelen, ambten en gaven van de Heilige Geest gehad, maar had ze niet meer, telde ze ook niet meer; voelde ook het gemis ervan niet meer.

Ze bouwde erop dat ze alles gehad en bezeten had, en verbeeldde zich, hoe ze ook buiten haar weten achteruitgegaan was, toch rijk te zijn en aan geen ding gebrek te hebben.

De Heer beschrijft in vs. 17 niet alleen de gemeente Laodicéa maar ook de hele christenheid van ons zevende of Laodicese tijdvak, die in dezelfde toestand verkeert als zij. Tot die gemeente te Laodicéa behoren ook wij, en in het oordeel van de Heer over haar vinden we ook het oordeel over ons.

In deze laatste tijd zijn de ambten, de gaven en de sacramenten onmisbaar voor ons als we deel willen hebben aan de beloften van God. Daarom, wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt; want in deze brief richt de Heer niet alleen een waarschuwing en raadgeving tot ons, Hij geeft ook nog een uitnodiging aan ons.

vs. 19. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; zegt de Heer: wees dan ijverig, en bekeer u.

De Heer heeft ons lief (Gods liefde gaat uit tot alle schepselen) zoals Hij de Laodiceërs liefhad, ondanks dat zij dwaalden. Door kastijdingen worden we gelouterd met de bedoeling dat we ons bekeren. Bekereren is breken met de zonden en ons weer meer en meer richten op de Heer.

Gericht op ons behoud raadt de Heer aan:

1. vs. 18. dat gij van Mij koopt goud beproefd komende uit het vuur opdat gij rijk moogt worden.

Goud gelouterd in het vuur betekent: waarheid beproeft uit/door het vuur van de Heilige Geest, verkondigd door geroepen dienstknechten van de Heer, opdat wij rijk mogen worden en terugkrijgen, nml. de H.Geest inwonend te ontvangen: dat God in ons wil wonen (Joh.14: 23).

2. Jezus geeft ons de raad om witte klederen te kopen. Dit i.t.t. de fijne zwarte wollen kleden.

Dit is het witte kleed van het licht (Psa. 104:2), om te wandelen als kinderen des lichts (Efe. 5:8)

om te komen uit de grote verdrukking (Openb. 7:13,14); (Openb. 16:15); (Openb. 19:8); -het witte bruiloftskleed van het Koninkrijk der hemelen (Mat. 22:2,11,12) nodig om geroepen te worden tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam (Openb. 19:7-9); - *'opdat gij bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde'*, op het ogenblik dat zij die deze witte klederen bezitten, met de woonstede, die uit de hemel

is, zullen overkleed worden (2Kor. 5:2), en opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht (1Thes. 4:15-17).

3. De Heer raadt aan de ogen te zalven met ogenzalf.

Niet de natuurlijke ogenzalf, vervaardigd in een heidense tempel, waarmee zij handel dreven, maar de Goddelijke ogenzalf: de zalving en het licht van de Heilige Geest (1Joh. 2:20,27) die onze ogen opent, nodig om de tekenen der tijden, het aanstaande oordeel en de weg tot redding te kunnen zien.

UITNODIGING Vs. 20.

vs. 20. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij.

Jezus staat voor de deur van ons hart en klopt bij ons aan. Indien we naar Zijn stem horen en Hem opendoen, zal Hij tot ons inkomen en avondmaal houden met ons en wij met Hem.

Hij brengt Zelf alles mee en biedt aan wat voor het avondmaal nodig is en wat Hij in de nacht toen Hij verraden werd, met Zijn jongeren gebruikte. Jezus brengt mee:

1. het geslachte Lam, dat is: Zijn eigen lichaam, voor ons gegeven in de dood, om ons te verlossen van de eeuwige dood (Jes. 53:7);

2. daarover de bittere saus van Zijn lijden, voor onze ongerechtigheden (Jes. 53:4-6,11);

3. het ongezuurde brood, dat is: het brood des levens, of het woord van Hem, die zelf de tarwe is en dat brood louter en rein (1Kor. 5:7,8), niet vermengt met de zuurdesem van valse leer (Mat. 16:12);

4. de wijn, dat is: Zijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, vergoten voor onze zonden. (Mat. 26:28); (1Kor. 11:25).

As wij naar Zijn stem luisteren, en de deur van ons hart openen, zal Hij in dit zevende tijdvak tot ons inkomen, om Zelf met ons avondmaal te houden, dat wil zeggen: ons te brengen tot een hogere, innigere gemeenschap met Hem.

Want de drinkbeker die wij drinken en het brood dat wij breken is een gemeenschap met het Bloed en het Lichaam van Christus (1Kor. 10:16) en zo vaak als we dit brood eten en deze drinkbeker drinken verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt (1Kor. 11:26).

Broeders en zusters de komst van de Heer is zéér nabij, de tijd is korter dan kort; de Bruidegom Jezus Christus zal ons tot zich nemen opdat ook wij mogen zijn waar Hij nu is. Onderzoekt waarvoor Christus waarschuwt; ziet wat ontbreekt, en wat Hij in deze tijd belooft terug te geven, als Zijn raad wordt gevolgd. De Heer wil zoveel méér schenken. Bij dat onderzoek dienen we nooit uit het oog te verliezen dat deze brief aan de Laodicezen, die zeer scherp de misstanden veroordeelt, de uitnemende liefde van Christus ten volle laat schijnen in Zijn kloppen bij ons om binnengelaten te worden en met Hem in gemeenschap te treden.

Dat onderzoek is zéér de moeite waard, want groot is het loon dat de Heer belooft.
BELOFTE vs. 21 en 22.

vs. 21. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

vs. 22. Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Nu kunnen we de inhoud van deze belofte nog niet ten volle bevatten maar het zal zijn zoals geschreven is:

1 Kor. 2:9 Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

Haarlem, mei '17,
apostel J.L.M. Straetemans.

Bronnen:

De Bijbel in Statenvertaling en NBG-vertaling

F.W. Schwartz, Het Boek voor onze Tijd

A.J. Korff, artikel in de Vrede zij U, jaargang 1939

De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3	10 en 17 uur informatie 033 – 4 75 12 46
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10:30 en 17 uur informatie 023 – 5 24 69 20
Arnhem	Uitzichtkerk, Zaslaan 22	10 en 17 uur informatie 026 – 3 64 15 84
Enkhuizen	Zuiderhavendijk 25	10:30 en 17 uur informatie 0228 – 31 46 12
's-Gravenhage	Willemstraat 69	10 en 2 ^e en laatste 17 uur informatie 070 – 4 27 75 30
Groningen	Geulstraat 14	10 uur informatie 0598 – 45 16 60
Haarlem	Wilhelminastraat 21	10 en 17 uur informatie 023 – 5 28 55 61
Utrecht	Herenweg 7	10 en 17 uur informatie 030 – 2 30 07 44
Wageningen	Churchillweg 138 hoek Kolkakkerweg	10 en 16.30 uur informatie 0318 – 63 41 85
Zierikzee	Lutherse kerk Gat van West-Noord-Westen	twee zondagen per maand informatie 070 – 4 27 75 30

www.hazknederland.org