

# **ONTMOETINGS DAG**

Zaterdag 26 mei 2018, De Rank te Nieuwegein

Thema:

**Wachter, wat is er van de nacht?  
De Zon, Christus, komt!**



## **STUDIEGIDS**

Hersteld Apostolische Zendingkerk  
in Nederland

Wilhelminastraat 21  
2011 VJ HAARLEM

[www.ontmoetingsdag.org](http://www.ontmoetingsdag.org)

## Inhoudsopgave

Pagina 2 Inhoudsopgave

Pagina 3 Programma ontmoetingsdag

Pagina 4 Inleiding ontmoetingsdag

Pagina 10 Wachter, wat is er van de nacht?  
Jesaja 21 : 11, 12 uitleg

Pagina 13 Gemeentes in Nederland

### **Open Bijbelstudiebijeenkomsten**

Een ontmoetingsdag beperkt zich helaas tot slechts één dag per jaar. Als vervolg starten wij, in het najaar, Open Bijbelstudiebijeenkomsten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

U kunt zich hiervoor opgeven en tevens aangeven waar en in welke onderwerpen u zich zou willen verdiepen. Wij juichen het toe als u familieleden, kennissen of bijv. een collega wilt meenemen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de Open Bijbelbijeenkomst(en) bij te wonen kunt u, indien gewenst, de studiegids ontvangen.

U kunt zich aanmelden of de studiegids opvragen via:

E-Mail: [jlmsstraetemans@planet.nl](mailto:jlmsstraetemans@planet.nl)

Website: [www.ontmoetingsdag.org](http://www.ontmoetingsdag.org)

Telefoon: 023 - 528 55 61

## **PROGRAMMA**

**Ontmoetingsdag d.d. 26 mei 2018**

- 09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie**
- 09.50 uur Inleidende koorzang: Vrede zij U  
Welk een macht heeft Uwe liefde**
- 10.00 uur Opening**
- Samenzang: Psalm 33 : 1, 2**
- Openingsgebed**
- |               |                       |                              |
|---------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Lezen:</b> | <b>Schriftlezing:</b> | <b>Psalm 130 : 1 - 8</b>     |
|               | <b>Epistel:</b>       | <b>Openbaring 22 : 1 - 5</b> |
|               | <b>Evangelie:</b>     | <b>Matthéüs 5 : 13 - 16</b>  |
- Samenzang: Psalm 130 : 3**
- 10.20 uur Inleiding**
- 10.45 uur Gespreksronde**
- 11.45 uur Afsluiting ochtendprogramma met samenzang  
Koorzang: Samen in de Naam van Jezus  
Samenzang: Gez. 104 : 1, 2, 5**
- 12.00 uur Lunchpauze en gelegenheid tot ontmoeting**
- 13.00 uur Koorzang: Rust mijn ziel  
Samenzang: Gez. 288 : 1, 2, 4**
- 13.15 uur Gespreksronde**
- 14.15 uur Koffie / thee pauze**
- 14.30 uur Bespreking van de resultaten**
- 15.00 uur Samenzang: Gez. 180 : 7, 11**
- Bidstond**
- Samenzang: Gez. 186 : 2, 5  
Koorzang: Kroont Hem met gouden kroon**
- Dankgebed**
- Samenzang: Gez. 102 : 1, 2**
- 15.30 uur Zegen  
Gelegenheid tot persoonlijke ontmoeting / Koffie, thee en vertrek**

**Zeventiende**

**O N T M O E T I N G S D A G**

**Voor allen die behoren tot de  
ene algemene christelijke kerk  
op  
D.V. zaterdag  
26 mei 2018  
in Kerkelijk Centrum De Rank  
te Nieuwegein**

**over het thema:**

**Wachter, wat is er van de nacht?  
De Zon, Christus, komt!**

Tekst van de inleiding

## **Wachter, wat is er van de nacht? De Zon, Christus, komt!**

### **Ontmoetingsdag zeventien.**

De betekenis van het woord ontmoeting is het samenkomen om tot wederzijds begrip te komen. In het bijzonder geeft dit aan wat de bedoeling is van alweer de zeventiende ontmoetingsdag voor christenen uit verschillende richtingen.

Heeft de Heiland niet gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijk gebed in Jh.17 *opdat zij allen één zijn* (Jh.17:21a)? Het is deze eenheid van de christenen waartoe wij oproepen.

### **Wachter, wat is er van de nacht? De Zon, Christus, komt!**

In de Bijbel staan natuurlijke zaken die een geestelijke betekenis hebben. Een voorbeeld. Jezus spreekt over Zichzelf in *Jh.10:7 Ik ben de Deur der schapen*. In vers 9 legt Christus uit wat dit betekent *Jh.10:9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden*.

Het natuurlijke beeld van deur wordt hier door Christus gebruikt in de geestelijke betekenis van dat Hij, Hij alleen, de toegang is *Jh.14:6 Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij*.

In het thema van deze dag 'Wachter, wat is er van de nacht? De Zon, Christus, komt!' komen dezelfde zaken voor. De natuurlijke zaken 'wachter', 'nacht' en 'zon' hebben een geestelijke betekenis.

### **Wachter.**

Wachters houden 's nachts de wacht. Zij waken en bewaken om personen en/of bezittingen voor mogelijke schade of diefstal te behoeden en slaan alarm als er gevaar dreigt. Op het platteland stonden deze wachters vaak in wachttorens en bij een stad stonden ze op de muren (wachters op de muren Js.62:6; lees ook Jr.6:17) ook om iedereen die kwam al van ver te kunnen zien aankomen. Soms maakten wachters ook inspectieronden door de straten van de stad (Hl.3:3; 5:7). Bezorgde, angstige of onrustige mensen die in de gevaarlijke uren van de nacht wakker waren geworden gingen, soms herhaaldelijk, naar die wachters toe en vroegen aan de wachters of alles in orde was, of de nacht bijna voorbij was, of de wachters de zon al zagen opkomen. Alles was nog in diepe duisternis gehuld en men verlangde naar licht, naar uitzicht in de duisternis waarin men op dat moment verkeerde. Er was een verlangen naar de komst van daglicht, een uitzien naar de opkomst van de zon, Js.21:11,12. De vraag werd gesteld aan de wachter: *wachter, hoe lang duurt de nacht nog?*

De natuurlijke wachters die waken, bewaken, waarschuwen en tevens de opkomst van de zon aankondigen zijn in geestelijke zin de leraars die hebben te waken, te bewaren, te waarschuwen en die het aanbreken verkondigen van de dag van de Heer, die de komst melden van de Zon der gerechtigheid. De grote Wachter is natuurlijk de Heer Zelf.

## **Wat is er van de nacht?**

Duisternis (nacht) is de afwezigheid van licht.

*Jb.12:25 Zij tasten in de duisternis, waar geen licht is; en Hij doet hen dwalen, als een dronkaard.*

*Jb.10:22 Een stikdonker land, als de duisternis zelve, de schaduw des doods, en zonder ordeningen, en het geeft schijnsel als de duisternis.*

*Ps.82:5 Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen (NBG).*

Het natuurlijke beeld van duisternis (nacht) als de afwezigheid van licht betekent in geestelijke zin een ongelovige tijd, hopeloosheid, liefdeloosheid, het niet kennen van de Heer, onbekendheid van de ordeningen en inzettingen van de Heer, waardoor veel zaken wankelen. Ervaren en zien wij de in de Bijbel genoemde tekenen van de tijd als geestelijke nacht?

## **De Zon, Christus.**

De zon als planeet schijnt op de aarde en verlicht en verwarmt deze met haar stralen. De zon zorgt voor leven, als er geen zon is, is er geen leven mogelijk. De aarde draait om de zon.

De zon verlicht met haar stralen alle plaatsen, tot in de kleinste hoeken en gaatjes en verwarmt de aarde om leven, licht, warmte en vruchtbaarheid te geven.

Het natuurlijke beeld van de zon komt vanuit de Bijbel tot ons en laat ons Jezus Christus zien als *de Zon der gerechtigheid*. *Ml.4:2 Ulieden (maar voor u) daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.* Ook in Ps.84:12 wordt de Heer een Zon genoemd *want God de Heer is een Zon en Schild.*

De Heer is de Zon en waar Hij, Christus, is en zolang Zijn licht schijnt is het dag. Het kenmerk van de dag is het heldere daglicht van geloof, liefde en de hoop der zaligheid.

Zoals in de natuur en in het natuurlijke leven de zon het middelpunt is en alles draait om de zon, zo is in de Bijbel Jezus Christus het Middelpunt en staat en draait in ons leven, in onze leer, in ons denken, doen en laten alles om Hem. *Hd.17:28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.* Hij is het Middelpunt en staat onwankelbaar in het midden.

Er is geen leven zonder en buiten de Zon, Christus, en Zijn Woord. Jezus Christus wil als de Zon der gerechtigheid overal met Zijn Licht doordringen om de harten van alle mensen te verwarmen, daardoor leven te schenken en duisternis en dood in de wereld verdrijven.

Hij, Christus, noemt Zichzelf toch in *Jh.9:5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. Jh.8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.*

Jezus is het Leven, in en door Jezus is leven. *Jh.11:25 Jezus zeide tot haar (Martha): Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;*

## **Wachter, wat is er van de nacht? De Zon, Christus, komt!**

Nacht is het tegenovergestelde van dag en is dus de tijd waarin Christus het licht verduisterd is. Waar Christus, de Zon der gerechtigheid, in kerk, staat en huis wordt verduisterd, waar de evangelieverkondiging (helemaal) verdwijnt, daar wordt ook het Licht dat van Hem uitgaat, verduisterd.

In Ps.130:5,6 wordt ons de geestelijke betekenissen en verbanden van 'wachter', 'nacht' en 'zon' als volgt duidelijk gemaakt *Ps.130:5,6 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.*

In een andere Bijbelvertaling staat *Mijn ziel schouwt hunkerend naar zijn belofte, Mijn ziel smacht naar den Heere, meer dan wachters naar de morgen, ziet Israël naar Jahweh uit.*

De Bijbel legt ons dus uit dat het natuurlijke beeld van het vragen aan de wachters: 'hoe lang duurt de nacht, de duisternis nog; wanneer wordt het licht, wanneer komt de zon op?' de geestelijke betekenis heeft van het vragen van de christen aan de leraars: hoe lang duurt de geestelijke duisternis (nacht) nog; wanneer komt de Zon, Christus?

### **Situatie vlak voor de uittocht uit Egypte.**

*Éx.10:21,22,23 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Streck uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden (NBG).*

Het was geen gewone duisternis, maar een zodanige dikke duisternis die ze als het ware konden tasten, konden voelen. Natuurlijke duisternis, drie dagen lang, zó dik dat de mensen elkaar niet konden zien, niemand kon een stap verzetten. De bijzondere toestand, de tijd vlak voor de uittocht, de situatie nét voor de verlossing. Broeders en zusters, wij zijn gekomen aan het einde der tijden en hoe meer de wederkomst van onze Bruidegom nadert, des te groter zal de geestelijke duisternis worden: tastbaar, voelbaar, het ongeloof, de hopeloosheid, de liefdeloosheid, het niet kennen van de Heer, Zijn werk. Maar nét dan, als de duisternis zo dik is, zal onze Heer Jezus Christus komen *Mt.25:6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!*

Rondom ons is het duister maar *1Ts.5:5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Mt.5:14,15,16 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht also schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*

Daarom vandaag de vraag: hoe kunnen wij het licht laten schijnen en daardoor tot zegen zijn van hen die ons omringen?

*Mt.10:8.b. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.*

## **Het duizendjarige rijk der heerlijkheid. Nooit meer nacht.**

Het hele begrip van het duizendjarige rijk der heerlijkheid komt neer op het herstel van de paradijsstoestand op aarde van vóór de zondeval. De aarde wordt vol van de kennis van de Heer en de heerlijkheid van God verlicht haar. In vervulling gaat *Js.60:11,19,20 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.*

Er zal géén nacht van geestelijke duisternis meer zijn *Opb.22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid (zie ook Opb.21:25).*

In plaats van ongeloof, hopeloosheid, liefdeloosheid en onkunde, het niet kennen van het wezen van de Heer en Zijn werk: geloof, hoop, liefde, kennis van het wezen van de Heer en Zijn Werk over en op de ganse aarde. Wat een vreugde en blijdschap zal er dan op de aarde zijn; de volken zullen Gods grote liefde tot hen leren verstaan en Hem hun dank en eer brengen (*Js.2:2-4; Mi.4:1-4*) *Js.11:9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren [den] [bodem] der zee bedekken.*

## **Waakt, wees bereid.**

Bijna op het einde van het hoofdstuk, Mt.24, waar Christus onder andere onderwijs geeft over de tekenen van de tijd, roept Jezus op om altijd waakzaam te zijn, altijd bereid te zijn. *Mt.24:42-44 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.*

In Lc.12:54,55,56 spreekt Jezus *Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet (NBG)?*

Een ernstig, indringend verwijt, maar toch zeker ook een onderwijzing, oproep en uitnodiging om te waken en bereid te zijn. Waken betekent: zorgvuldig aandacht aan schenken; opletten dat niet iemand een plotselinge ramp overkomt door nalatigheid of luiheid. Bereid zijn betekent: gereed maken; gereed zijn; zich voorbereiden; bereid zijn de noodzakelijke voorbereidingen te treffen; alles klaarmaken; reisvaardig zijn.

Het zal ons toch niet gebeuren dat wij na het ontvangen van zoveel liefde, genade en troost, nu wij zó dicht bij ons einddoel, onze bestemming zijn, die toch nog zouden kunnen missen en we voor een gesloten deur komen te staan?



## **Met heel mijn hart. Heilig heimwee.**

*Met heel mijn hart kijk ik naar Hem uit; ik wacht, in vertrouwen op Zijn Woord.*

Het wachten, het verwachten dat bedoeld wordt in Ps.130:5,6 is geen passief, onzeker, afwachten van: ik zie wel, het zal mijn tijd wel duren. De herhalingen in het tweede gedeelte van vs. 5 en begin van vs. 6 onderstrepen een actieve, intense houding van verwachting en verlangen. Wat is nu verlangen? Verlangen kunnen wij hebben naar iemand of iets dat wij zijn kwijtgeraakt, of naar iemand of iets waarvan wij menen en voelen niet zonder te kunnen. Verlangen vereist een bepaald doel, wij moeten daarbij iets voor ogen hebben. Verlangen is reikhalzend naar iets of iemand uitzien, maar dan met zoveel begeerte alsof het gemis ervan ondragelijk is. Verlangen gaat dus verder dan zomaar iets in bezit willen hebben, het maakt deel uit van geheel ons innerlijke leven. In geheel ons wezen is het verlangen, de heilige heimwee, aanwezig, het is verankerd in ons hart, ziel en verstand en zal er geen rust zijn zo lang het gemis er is. Waar in het hart een heilig heimwee is naar de Heer, is ook de liefde tot Hem aanwezig. De liefde en het verlangen van de bruidsgemeente van Christus gaat uit naar het volbrengen van de opdracht die zij gekregen heeft van haar Heer en Heiland, maar zeker ook naar de belofte die Hij aan haar geschonken heeft en waar haar vurige hoop op gevestigd is *Jh.14:1,2,3 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.*

Geloof ik, verlang ik, met heel mijn hart naar de vervulling van deze belofte?

Ontmoetingsdag 2018. Dat het vandaag geen vluchtige, voorbijgaande, ontmoetingen zullen zijn, maar echte, oprechte ontmoetingen van hart tot hart. Dat het zó ontmoeten, het samen bidden, lezen, zingen en spreken ons vandaag moge troosten, versterken en inspireren om dichterbij God te komen en dichterbij te komen in toewijding aan, navolging van en verlangen, heilige heimwee, naar Jezus. Dat geve ons de Heer.

Ik dank u voor uw aandacht.

J.L.M. Straetemans

Nieuwegein, 26 mei 2018

## **Wachter, wat is er van de nacht? Jesaja 21 : 11, 12 uitleg.**

'De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir: Wachter! wat is er van den nacht? Wachter! wat is er van den nacht? De wachter zeide: De morgenstond is gekomen, en het is nog nacht; wilt gijlieden vragen, vraagt; keert weder, komt.' (Jes.21:11,12). Als wij het feest viere van de geboorte van de Heer is er sprake van een periode van voorbereiding. Deze tijd van voorbereiding noemen wij advent, dat wil zeggen: 'Hij komt'. Eigenlijk leven Gods kinderen altijd met adventsgedachten. In de tijd van het oude verbond leefden zij in de hoop op de komst van Christus in het vlees, en onder het nieuwe verbond leven ze in de verwachting dat de Heer spoedig zal wederkomen. De mensheid is in grote ellende terecht gekomen als gevolg van de zonden; de Heer echter gaf door beloften uitzicht op redding door de komst van Christus, die als de beloofde slangen vermorzelaar, als het Lam Gods en als Koning der koningen komen zou. Naar de vervulling van die beloften werd met verlangen uitgezien door allen die in eigen werk en waarde geen troost vonden voor het door zonden bezwaard gemoed. De profetie van Jesaja, hierboven genoemd, is een woord van heimwee. Het is het woord Gods over de Edomieten, het nageslacht van Ezau, de oudere broer van Jakob (Edom is Ezau, de Edomieten woonden op het gebergte Seir). Ezau had zijn eerstgeboorterecht aan Jakob verkocht (Gen.25:27-34) en toen Jakob de zegen van de eerstgeborene ontvangen had kreeg Ezau berouw doch toen was het te laat (Hebr.12:16,17). Ezau smeekte zijn vader ook een zegen te mogen ontvangen en Izaäk zegent hem, in welke zegen hij uitspreekt dat hij zijn broeder zou dienen, doch dat er een tijd zou aanbreken, dat hij het juk van zijn hals zou afwerpen (Gen.27:31-40). Zoals Izaäk profetisch had uitgesproken gebeurde het ook. Na lange onafhankelijkheid werden de Edomieten door Saul overwonnen (1Sam.14:47), door David onderworpen (2Sam.8:14) en bleven, ondanks hun opstand onder koning Salomo (1Kon.11:14 ev.), onderdanen van het rijk van Juda tot op Joram, toen zij afvielen (2Kon.8:20-22). Door Amazia werden ze weer onderworpen (2Kon.14:7; 2Kron.25:11 ev.). Telkens trachtten de Edomieten het juk van hun hals te werpen, telkens verlangden zij te heersen, naar het woord van Izaäk. Dit verlangen wordt door de Heilige Geest weergegeven in het woord van Jesaja: 'Wachter, wat is er van de nacht?'. Zij vragen naar de morgenstond, waarin het woord van Izaäk vervuld zal worden en telkens antwoordde de wachter: 'De morgenstond is gekomen en het is nog nacht'. In Zedekia's dagen trachten de Edomieten Juda tot afval te bewegen (Jer.27:3) en wanneer Nebukadnezar optrekt tegen Jeruzalem verheugen ze zich in Juda's ondergang (Psa.137:7; Eze.35:15). Gedurende de ballingschap trachtte Edom het zuidelijk gedeelte van Juda in bezit te nemen. In de tijd der Makkabeeërs ontbrandde opnieuw de strijd tussen de Joden en de Edomieten ten gevolge waarvan de Edomieten gedwongen werden zich te laten besnijden en de Joodse godsdienst aan te nemen. Toen werden de Edomieten ook Idumeërs genoemd. De Idumeër Antipater weet bij de Romeinse senaat te bewerken dat zijn zoon Herodes de Grote koning van Judea wordt (63 jaar voor Christus). Deze was de eerste van de 'Herodessen', die nog regeerden in de tijd dat de Heer geboren werd en op aarde wandelde. Toen werd vervuld wat Izaäk had gesproken en hebben zij het juk van hun hals geworpen en over de Joden geheerst. De morgenstond was aangebroken, doch het bleef nog nacht, want zij waren onderworpen aan de Romeinen. Toen in het jaar 70 na Christus Jeruzalem werd verwoest en de Joden verstrooid werden is hun naam van de aarde vergaan en hielden de Edomieten op als volk te bestaan. Dus bleef het nacht voor hen. Inderdaad een 'Duma' gelijk de profetie van Jesaja aanvangt. Duma betekent: 'dag des doods'. Edom is het type geworden van de wereld die God vijandig is. Edoms heimwee, uitgesproken in de profetie van Jesaja, was het verlangen naar de vervulling der beloften. Edom heeft echter misbruik gemaakt van zijn heerschappij en daarom werd het als een Duma. Zo gaat het met velen, die verwachten en uitzien naar vervulling, doch heilige dingen niet heilig houden tot hun eigen verderf.

## **Oprecht verlangen**

Bij kinderen Gods, ongeacht in welke tijd zij geleefd hebben, vinden wij een heilig heimwee naar de vervulling der beloften. Deze allen kunnen de profetie over Edom op zich toepassen; ook uit hun ziel komt menigmaal de verzuchting: 'Wachter, wat is er van de nacht?' maar voor hen volgt op de verzuchting niet, gelijk bij Edom, 'De morgenstond is gekomen en het is nog nacht'. Neen, als de vervulling aanbreekt, is het licht voor hen en het Licht blijft. Waar een heilig heimwee is naar God, is ook liefde tot Hem aanwezig. Hoe meer Abraham God leerde kennen in Zijn openbaring aan hem, en in de belofte voor hem en zijn zaad, des te meer kreeg hij God lief en des te meer verlangde hij de dag van Christus te mogen zien (Joh.8:56). Hij zag deze in de vervulling der belofte, toen Sara op zeer hoge leeftijd hem een zoon baarde. Hij zag die dag op de berg Moria, toen God Zichzelf een lam ten brandoffer voorzag. Niet ieder gelovige heeft de dag des Heeren zo mogen zien als Abraham, maar wel zijn alle gelovigen door beproevingen geheiligd en werd hun verlangen des te sterker en de Heer deed hen de blauwe lucht zien dwars door de zwarte en donkere wolken. Telkens zond de Heer profeten die als lichten in de nacht van het komende Licht getuigden. God, die hen gezonden had, is geen mens dat Hem iets berouwen zou (1Sam.15:29) en Hij, de Overwinning Israëls, liegt niet. Daarom hebben allen, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, een sterke vertroosting (Hebr.6:18,19). Zij hebben in de profetieën aangaande de komst van Christus in het vlees een vaste grond voor het anker van hun ziel, opdat hun levenschip niet meegevoerd zal worden met de wilde baren der volkeren zee. Het is altijd goed om de profetieën aangaande de komst van Christus te overdenken. Petrus zegt daarvan: 'En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte, en de Morgenster opga in uwe harten' (2Petr.1:19).

## **Wat een toekomst!**

Zoals de Heer al die beloften vervuld heeft, zo zal de Heer ook vervullen wat Hij aan Zijn Kerk beloofd heeft. Hij zal wederkomen en Zijn bruidsgemeente tot Zich nemen in het huis des Vaders (Joh.14:2,3). Het verlangen naar de wederkomst van de Heer is niet altijd even sterk geweest. Bij gemis aan liefde tot de Heer kan er ook geen heimwee naar Zijn komst zijn. In de tijd van het oude verbond zijn er valse profeten geweest (2Pet.2:1) die hun eigen woorden als een licht aanboden om daardoor de zielen te misleiden. Petrus zegt dat er ook onder ons, dat is in de Gemeente, valse leraars zijn zullen. Deze valse leraars zijn dienaars van de antichrist, de mens der zonde (2Thes.2). Deze valse leraars verleiden door te prediken: 'Waar is de belofte Zijner toekomst?' (2Pet.3:3,4). Deze leraars zijn ons bekend, laat ons daarom meer en meer waken. De mens is snel het wachten moe. Dat was zelfs de grote geloofsheld Abraham toen hij God wilde helpen en, op aanraden van zijn vrouw, Hagar tot bijvrouw nam om zo de vervulling der beloften te bewerken. Doch God wilde dat niet. Van het ongeduld der kinderen Gods maakt de satan gebruik en tracht hen van de hoop af te leiden. Daarom is het zo moeilijk om tot het einde te volharden in het geloof. De Heer verlaat echter Zijn kinderen niet die op Hem wachten. Eenmaal zal de morgen aanbreken van die dag, waarop geen nacht meer volgen zal. Van het nieuwe Jeruzalem staat geschreven: 'Want aldaar zal geen nacht zijn' (Openb.22:5), dus daar geen zuchten meer: 'Wachter, wat is er van de nacht?'. Die stad behoeft zelfs de zon niet, want de heerlijkheid Gods zal ze verlichten en het Lam is haar Kaars. En de volkeren die zalig worden, zullen in haar Licht wandelen. Dan zal de bruid Hem zien, Die haar ziel liefheeft, dan zal ze Hem gelijk wezen.

Dag van Christus' heerlijkheid!  
rijs aan 's hemels hoge tinnen!  
Sprei alom uw majesteit.  
kom de doodsnacht overwinnen!  
Aardrijks einden, heft nu 't hoofd:  
Jezus houdt, wat Hij belooft!  
(Gez. 261 vs. 4)

Het ganse schepsel leeft in deze verwachting. Paulus zegt dat het ganse schepsel zucht en verwacht als met opgestoken hoofde, de openbaring der kinderen Gods (Rom.8:18-25) en is het ook dat het schepsel zucht: 'Wachter, wat is er van de nacht?'. De belofte van de komst van de grote Koning aan Wiens rijk geen einde zal komen, vervulle ons meer en meer om steeds met sterker drang te bidden om de wederkomst des Heren, wat toch tot gevolg zal hebben de verlossing van het zuchtend schepsel. Dan is er geen heimwee meer, als wij zijn bij U o Heer!

H. v.d. Beek , artikel in de Vrede zij U, jaargang 1932/33.

De Erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3	10.00 uur en 17.00 uur informatie 033 – 4 75 12 46
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10.30 uur en 17.00 uur informatie 023 – 5 24 69 20
Arnhem	Uitzichtkerk, Zaslaan 22	10.00 uur en 17.00 uur informatie 026 – 3 64 15 84
Enkhuizen	Zuiderhavendijk 25	10.30 uur en 17.00 uur informatie 0228 – 31 46 12
's-Gravenhage	Willemstraat 69	10.00 uur en de 2 <sup>e</sup> en laatste zondag van de maand 17.00 uur informatie 070 – 4 27 75 30
Groningen	Geulstraat 14	10.00 uur informatie 0598 – 45 16 60
Haarlem	Wilhelminastraat 21	10.00 uur en 17.00 uur informatie 023 – 5 28 55 61
Utrecht	Herenweg 7	10.00 uur en 17.00 uur informatie 030 – 2 30 07 44
Wageningen	Churchillweg 138 hoek Kolkakkerweg	10.00 uur en 16.30 uur informatie 0318 – 63 41 85
Zierikzee	Lutherse kerk Gat van West-Noord-Westen	twee zondagen per maand informatie 070 – 4 27 75 30

[www.hazknederland.org](http://www.hazknederland.org)  
[www.ontmoetingsdag.org](http://www.ontmoetingsdag.org)